

# ' T KLEPPERTJE

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG



Nummer 6 jaargang 17

verschijnt iedere twee schoolweken op de website [www.zevensprong.nl](http://www.zevensprong.nl)

pag. 1 t/m 6

## **Directiepraatje:**

De feestmaand december komt eraan. Het belooft een gezellige maar ook spannende tijd te worden. De pieten zijn al een keer op bezoek geweest en hadden er best een rommeltje van gemaakt. Gelukkig hebben ze ook iets lekkers achtergelaten.

Donderdag 3 december mag ik sinterklaas verwelkomen op beide locaties. Fijn dat hij weer tijd heeft gevonden om ons te bezoeken.

Ook zijn er diverse kinderen en leerkrachten heel druk met de voorbereidingen voor de kerstmusical. Voor mij iets nieuws!! Ik ben nu al heel trots op de Zevensprong en op zoveel muzikaal talent. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan deze optredens. Het belooft geweldig te worden. Ik hoop u allen te ontmoeten komende maand en wens iedereen een gezellige sinterklaasviering.

## **Vanuit de Sinterklaascommissie**

Het is bijna zover! Op donderdag 3 december a.s. zal Sinterklaas met zijn pieten De Zevensprong bezoeken.

Om **8.25 uur** zal Sinterklaas aankomen op **de Notermansstraat voor Korein, Bam Bam, groep 1/2 beren en groep 3**. Vervolgens zal Sinterklaas de verschillende groepen bezoeken. **Om 10.15 uur** komt Sinterklaas aan op de **Haktol voor groep 1/2 vlinders en de groepen 4 t/m 8**. Ook hier gaat sinterklaas de kleuters, groep 4 en groep 5 bezoeken. Als ouders bent u natuurlijk van harte welkom om bij de aankomst van Sinterklaas aanwezig te zijn. Deze dag zullen wij de normale lestijden aanhouden.

Op vrijdag 4 december gaan de kinderen van de bovenbouw (groep 6 t/m8) elkaar verwennen met surprises. De groepen 1 t/m 5 hebben dan een normale lesdag die vast in het teken zal staan van sinterklaas! De normale lestijden zullen dan gelden voor alle groepen.

Wij wensen iedereen een hele fijne sinterklaastijd!

De sinterklaascommissie.



#### NOVEMBER

28	Rik	1/2 Beren
29	Liza	4
29	Mila	3
30	Manou	1/2 Beren

#### DECEMBER

		Groep
3	Enya Cox	6/7
5	Axl Degen	6/7
5	Kyano Smolders	3
6	Kyan Maessen	4
7	Rick Crüts	8
8	Fynn Smits	4
9	Tessel van Boven	1/2 Vlinders

Van harte gefeliciteerd!!

# Kerst

Beste ouders,

Zoals u weet wordt er met Kerst op woensdag 16 december (19.00 uur) en donderdag 17 december (18.30 en 20.00 uur) een musical opgevoerd.

Binnenkort krijgt u een toegangsbewijs voor een van deze dagen/ tijden.

Het kan gebeuren dat een toegewezen tijdstip u niet uitkomt.

Wij kunnen als organisatie daar niets aan veranderen.

Wel kunt u zelf met iemand ruilen die op een andere tijd is uitgenodigd.

We hebben nog een aantal attributen nodig.

Daarom doen we de volgende oproep:

-Wie heeft er een klein Perzisch tapijtje te leen voor deze uitvoeringen?

-Wie heeft er een bolderkar voor ons te leen?

-Wie heeft er een kledingrek voor ons te leen.

Uiteraard krijgt u deze spullen weer terug na de uitvoeringen.

Dan zoeken wij nog ouders die ons woensdag 16 december vanaf 8.30 uur kunnen helpen bij het ombouwen van de gymzaal tot een 'theaterzaal'.

Donderdag 17 december, na de laatste voorstelling, hopen we dat er ouders zijn die ons mee willen helpen alles weer af te breken en op te ruimen.

Mocht u iets voor ons kunnen betekenen of heeft u een van bovenstaande attributen, dan kunt u dit afgeven op school bij meester Michiel van groep 8 of ons mailen

([Michiel.bakker@bestonderwijs.nl](mailto:Michiel.bakker@bestonderwijs.nl), [marjon.vankeersop@bestonderwijs.nl](mailto:marjon.vankeersop@bestonderwijs.nl), [marja.deboer@bestonderwijs.nl](mailto:marja.deboer@bestonderwijs.nl)).

De Kerstcommissie

# Groep 3 bezoekt sinterklaashuis

Vol verwachting klopten de harten van alle kinderen van groep 3. Ze gingen donderdag 26 november naar het huis van Sinterklaas!!

Op het plein konden ze spelletjes doen, zagen ze dat Americo aan het uitrusten/slapen was van de nacht ervoor en waren er genoeg Pieten om mee te kletsen.

Bij binnenkomst in het huis

werden ze eerst ontvangen door de Postpiet, daarna liepen ze achter Wegwijspiet aan om



naar de slaapkamers van de pieten te gaan. Ook hier waren een aantal pieten bezig om de rommel op te ruimen!

Daarna gingen ze naar de "bakkerij". Op dat moment kwam er een telefoontje van Sinterklaas, konden de kinderen mee helpen om pepernoten te maken? Nou, dat hoefde geen 2x te worden gezegd. Aan de slag!

Na de sloopshoorn (die elke 7 min klonk) ging het verder naar de inpakkamer! Oh, oh, kom er eens kijken, wat stonden daar veel cadeautjes. En daarna nog vlug naar de "pietenschool". Daar leek het op want er stonden tafels en stoelen, net als in de klas. Er stond een piet op "een dak", om te oefenen. En er zat een piet vast in de schoorsteen! AL met al heel veel te zien! De laatste kamer was de slaapkamer van Sinterklaas! En net toen we daar zaten kwam Sinterklaas ook nog binnen! Geweldig! Iedereen wilde wat vertellen tegen Sinterklaas. Kyano vertelde dat hij op dezelfde dag jarig was als Sinterklaas, Isa en Jurre waren gisteren jarig en kregen prompt een cadeautje van Sinterklaas!

Een dag om nooit te vergeten!



# Even voorstellen:

Hallo allemaal!

Mijn naam is Dara Kaspers en ik ben 17 jaar oud. Ik ben eerstejaars student aan de opleiding PABO, die ik volg op Fontys Hogeschool Eindhoven. Elke dinsdag ben ik te vinden in groep 5 bij juf Ineke. Hier zal ik tot de carnavalsvakantie blijven. Ik leer veel van de kinderen en de juf en ga de laatste maanden er ook nog een leuke en leerzame tijd van maken.



## Nieuws van de BSO

Bij het Trolleplein stond alles in het teken van GLOW. De kinderen hebben samen met heel veel kinderen uit de buurt een activiteit gedaan "Glowstick roof". Alle kinderen werden in groepjes verdeeld die bij elkaar de sticks mochten roven en naar van hun eigen groepje moesten brengen. De activiteit was een groot succes, heel veel kinderen uit de buurt deden enthousiast mee! Wordt vervolgd..... Als afsluiting hebben we nog een kleine glow disco gehouden.



Ook zijn we druk bezig geweest met het thema Sinterklaas, er zijn Sinterklaasjes geknutseld, pepernoten gebakken en er is door de oudste kinderen poppenkast gespeeld voor de jongste kinderen van de BSO. Bovendien waren er bij de BSO héééél veel hulp Sinterklazen en zwarte Pieten. Maandag 30 november willen om 16.00 we een pepernotenroofspel spelen in het park op de locatie Haktol (Bij droog weer) vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom dus kom gezellig naar het park!